

GÖTA KANAL - BERGS SLUSSAR

Göta Kanal - även kallad "Sveriges Blå Band" - förenar Västerhavet med Östersjön. Följ med på en resa längs en av de vackraste sträckorna av Göta Kanal där vi far genom slussar och över akvedukter samtidigt som vi ser landskapet passera - en oförglömlig upplevelse! Ett stopp vid Brunneby Musteri med möjlighet till inköp avslutar dagen.



11 /7 och 1/8 2020

855:-

Avresa från Nykvarn C, busshpl, kl 06.40, Södertälje Torg kl 07.00 och Järna, järnvägsstationen, kl 07.20

Vi kör via Linköping vidare till Berg vid Göta Kanal. 2014 var det 200 år sedan första spadtaget togs och kanalen - som sträcker sig från Sjötorp i Vänern och går via Vättern till Mem i Östersjön - färdigställdes och invigdes 1832 efter 23 års intensiva byggnads-arbeten. Byggnadsledare var Baltzar von Platen - tyvärr fick han inte uppleva sitt livsverk till slut - han avled nämligen 1829.

Vid kajen i Berg väntar båten M/S Wasa Lejon för att ta oss med på en tur till Borensberg. Avgång kl 10.00. Under ca 3,5 timmar får vi uppleva de vackraste bitarna av Göta Kanal. Under båtresan serveras vi även lunch.

Redan slusstrappan i Berg ger en mersmak på de totalt nio slussarna vi kommer att passera, varav den i Borensberg är Östergötlands enda handdrivna sluss. Kanalen bjuder här på sina bästa sidor med levande landsbygd samt hus och byggnader från 1700- och 1800-talen. En alldeles speciell upplevelse är när vår båt passerar akvedukten vid Ljungsbro, en av Sveriges två akvedukter.

På kajen i Borensberg väntar bussen och vi kör en kort sträcka till Brunneby Musteri som ligger mycket vackert intill Göta Kanal. Här har man i över 65 år på olika sätt tagit väl vara på granngårdarnas frukter och bär och i gårdsbutiken har vi möjlighet till inköp av deras produkter innan vi påbörjar hemresan. Åter Södertälje ca kl 18.00.

I priset ingår:

Bussresa
Båttur på Göta Kanal, Berg-Borensberg
Lunch ombord på båten bestående av varmrätt och kaffe
- dryck ingår ej.